

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤ' ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ (Κ.Α')

Η ανάπτυξη της φιλιαναγνωσίας
ως μέσου κατανόησης
του εαυτού μας
και του κόσμου

“Όταν συναντούμε ένα παιδί που απορρίπτει τα βιβλία, ή που είναι αδιάφορο προς αυτά, δεν συναντούμε ένα παιδί που γεννήθηκε έτσι, αλλά κάποιον που έγινε έτσι στη διαδικασία, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τα βιβλία παρουσιάστηκαν σ’αυτό, συνήθως από κάποιο ενήλικα- γεγονός που μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη σημασία που έχει η κατανόηση του πώς να εισάξουμε τα βιβλία στα παιδιά με τρόπους ώστε να είναι τα βιβλία ελκυστικά, κάτι που να εκτιμούν και να απολαμβάνουν”

Aidan Chamber

Δημιουργία σημαίας διαβάσματος τάξης







Εγκαίνια του δεκαπενθήμερου φιλιαναγνωσίας με κοινή συγκέντρωση: Οι τάξεις παρουσιάζουν τις σημαίες τους, παρελαύνουμε όλοι μαζί στην αυλή και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε παρέα









Βιβλιοφάγοι και στο σπίτι: Κάθε βράδυ τα παιδιά διαβάζουν κάποιο βιβλίο για τουλάχιστον 10 λεπτά και οι γονείς το πιστοποιούν υπογράφοντας σχετική κάρτα. Οι κάρτες αναρτώνται καθημερινά σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου.

Βιβλιοφάγοι στο σχολείο, βιβλιοφάγοι και στο σπίτι!

Όνομα: _____ Τάξη: _____

Τίτλος/συγγραφέας:

_____ λεπτά

Υπογραφή γονέα:



Μια βιβλιοθήκη στην αυλή του σχολείου μας: Κάθε τάξη ανά μέρα αναλαμβάνει να στήσει μια μικρή βιβλιοθήκη με αγαπημένα της βιβλία σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο του σχολείου, προσκαλώντας τα υπόλοιπα παιδιά να εξερευνήσουν τις επιλογές τους





Γίνομαι ο ήρωας του παραμυθιού μου και
το παρουσιάζω στην τάξη μου





Πικ Νικ Διαβήσματος







Διαβάζουμε στους μικρούς





Επισκέψεις στην τάξη από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίοι μιλούν στα παιδιά για τα αγαπημένα τους βιβλία και για τις εμπειρίες τους ως αναγνώστες και/ή αφηγούνται παραμύθια





Βιβλιοφάγοι παντού!









Pyjama Party





Χώροι διαβάσματος στο σχολείο μας





Η τάξη του δάσους





Όταν είσαι ο εαυτός σου είσαι...
το καλύτερο πράγμα στον κόσμο!



Δραματοποιήσεις παραμυθιών



Λήξη φιλαναγνώσιας



Έτσι θα δημιουργήσετε στο σχολείο σας μια κατάσταση στην οποία η ενασχόληση με τα βιβλία θα έρχεται φυσικά και αβίαστα, και θα βοηθήσετε τους μαθητές σας να αντιληφθούν ότι το διάβασμα είναι μια μοναδική εμπειρία, που μας επιτρέπει να ζούμε ταυτόχρονα χίλιες ζωές, αντλώντας από τον πλούτο τους για να μπορούμε να χειριστούμε τις δικές μας. Ας προσπαθήσουμε όλοι να βγάλουμε από το ρεπερτόριο μας φράσεις όπως « μπορείς να πάρεις το βιβλίο σου όταν τελειώσεις την εργασία σου», και να βάλουμε επιτέλους τη λογοτεχνία στη θέση που της αξίζει στο δημοτικό σχολείο.

