

Μπάλα είναι και γυρίζει!

Πάμελα Αναστασίου Παπαϊακώβου

Η πιο χαρούμενη μπάλα βρίσκεται στο σχολείο την αυλή
και κάνει και τραμπάλα.

Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, με όλα τα παιδιά αρχίζει το παιχνίδι.
Όλοι οι μαθητές την αγαπάνε, πάντα την γλυκοκοιτάνε.

Μια μπάλα μαγική που αλλάζει χρώματα στη στιγμή.
-Πού είναι όλα τα παιδιά; την τραμπάλα ανήσυχη ρωτά.
Γέλια και φωνές δεν ακούγονται πια.
-Τα παιδιά δεν είναι στην καντίνα αλλά σε καραντίνα!
η τραμπάλα της απαντά.

Η μπάλα φεύγει από το σχολείο την αυλή.
Ψάχνει στο πάρκο, στην πλατεία, στη γειτονιά
αλλά τους φίλους της δεν βρίσκει πουθενά.

Τον Σωτήρη στο σπίτι του συναντά.
Έτσι το παιχνίδι ξεκινά.
Ο Σωτήρης με ένα χαμόγελο πλατύ,
κερδίζει πέναλτι στη μικρή περιοχή.

Η μπάλα φεύγει με δύναμη μέσα από τα δίχτυα,
και φτάνει στις Ελένης το σαλόνι.

Γίνεται μπάλα ρυθμικής γυμναστικής
και κάνει ασκήσεις γκραντ ζετέ που αγαπά πολύ.

Και μια και δυο η μπάλα, κυλά στις Μίκας την αγκαλιά.
Με τον Αντρέα από το απέναντι μπαλκόνι βόλει αρχινά.
Γέλια δυνατά ακούγονται σε όλη τη γειτονιά.

Με ένα δυνατό σερβίς η μπάλα
ταξιδεύει στου Γιώργου τη βεράντα.
Αναμμένοι οι προβολείς, δίποντα, τρίποντα, βήματα πολλά,
η άθληση δυναμώνει τα παιδιά.

Η μπάλα στο ταμπλό κτυπά
και φτάνει στις Άντριας τον κήπο.
Εκείνη στήνει το δίκτυ στη στιγμή,
παίζει ασταμάτητα τένις με τη μεγάλη της αδελφή.

Πόση χαρά και ελπίδα προσφέρει η μπάλα η μαγική!
Επιστρέφει στου σχολείου την αυλή, νιώθοντας και πάλι δυνατή.
Πόσο ανυπομονεί να τελειώσει, η καραντίνα αυτή.

Σύντομα το κουδούνι θα κτυπήσει για να καλέσει τα παιδιά
να γίνουν και πάλι μια μεγάλη αγκαλιά.

-----Τέλος-----