

«Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων: Πρόληψη και Αντιμετώπιση»

Δρ Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Εμπειρογνώμων Ο.Η.Ε.

Περίληψη

Η θεσμική αναγνώριση του ζητήματος της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων καθώς και η αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας εθνικής πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου αποτελεί μια νέα πρακτική και ένα νέο 'παράδειγμα' όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν επιτροπές ειδικών και εμπειρογνομώνων σε επιμέρους θεματικές της βίας και της παραβατικότητας και σε συγκεκριμένους τομείς άσκησης πολιτικής, όπως είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών ή Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα η πρόσφατη συγκρότηση της Επιτροπής παρά τω Πρωθυπουργώ για την εκπόνηση του σχεδίου μιας Εθνικής Πολιτικής για τη Βία και την Παραβατικότητα Ανηλίκων σηματοδοτεί την ανάγκη μιας πολυ-επίπεδης και ολιστικής προσέγγισης, όπως ακριβώς απαιτεί και η πολυσυνθετότητα του φαινομένου. Τα έννομα αγαθά που πρέπει να προστατευθούν είναι η ευημερία των παιδιών, η ομαλή σωματική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και το δικαίωμα τους να ζουν ασφαλή σε μια κοινωνία χωρίς βία. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι καθολικά και οικουμενικά, δεν υπόκειται σε καμία διάκριση και φυσικά αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και όχι μέρος αυτής. Η ενασχόληση με τα ζητήματα βίας, θυματοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων προϋποθέτει μια βαθιά ανθρωπιστική προσέγγιση, κοινωνική ευαισθησία, γνώση και εμπειρία. Οι όποιες πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης πρέπει να είναι ορθολογικές, ρεαλιστικές, αποτελεσματικές και συμπεριληπτικές. Προϋποθέτουν δε τη συστράτευση της κοινωνίας, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας.