

Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, 2012-2013

Δανιέλλα Δανιήλ, Αγγλικός

Σοφία Κτωρή, Φιλολόγος

Θεατρικό

Ισότητα των δυο φύλων

Αφηγητής: Η Μαίρη, Κύπρια της Αγγλίας, γνωρίστηκε με το Γιώργο, κάτοικο Κύπρου, μέσω facebook. Εδώ και ένα χρόνο περίπου επικοινωνούν μεταξύ τους διαδικτυακά και τελικά αποφάσισαν να συναντηθούν στην Κύπρο.

Μετά από λίγες μέρες συγκατοίκησης...

Μαίρη: Darling, can you make me some coffee, please?

Γιώργος: Ε όι τζιαι να σου κάμω εγιώ καφέ. Τούτα ε δουλειές της γεναίικας.

Μαίρη: What do you mean? We both drink coffee!

Γιώργος: Ούλλα τζ'ούλλα Μαίρη μου, αλλά άλλη εν η δουλειά των γεναϊκών τζ'άλλη των αδρώπων. Οι γεναϊτζες εν για να μεινίσκουν στο σπίτι, να μαειρεύκουν, να καθαρίζουν τζιαι να σάζουν τα κοπελούθκια τους. Άλλο τωρά αν δουλεύκουν τζιαι έξω. Εμάς τους αρσενικούς ε δύσκολλο το έργο μας. Δουλεύκουμεν ούλλη μέρα, σκοτωνούμαστε στη δουλειά για να φέρουμε ριάλλια έσσω μας, ενώ εσείς οι γεναϊτζες ποσκολιέστε μέσ' το σπίτι.

Μαίρη: Poor you! I have a wonderful idea... Wouldn't it be better if I worked and earned money for the family and had all the responsibilities you have just mentioned... Then, all you had to do was stay home and relax with the kids!

Γιώργος: Ναι, γιατί επέλλα να βουρώ όπως τον πελλόν ούλλη μέρα...

Μαίρη: But I thought men's work was a killer...

Γιώργος: Οουουουου τζιαι συ τωρα! Εξ άλλου ήντα μισθό εν να σου δώσουν; Εν τζιαι εν να πιάννεις όσα εγιώ. Τζιαι αν κάμουμε τζιαι κανένα μωρό; Ποιος εν να σου δώσει δουλειά;

Μαίρη: Even if I am very good at my job? That's silly!

Γιώργος: Μα έτσι εν τα πράματα. Η θέση των γεναϊκών ε τζιαι εν η ίδια με των αρσενικών στην κοινωνία.

Μαίρη: Dear George, things have changed. You've got to understand and accept that and go with the times. Women are also working now, earning their living and bringing money to the household.

Γιώργος: Ok. Νάμαστε ίσοι αλλά εγώ νά'μαι ο μάστρος.... Εγώ να παίρνω τες αποφάσεις... Όπως τον παππού μου. Καλά την είσπε τζείνος...
Κατά το λόο, που θέλεις να κτίσουμε το σπίτι μας;

Αφηγητής: Επιτέλους πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, οι νοοτροπίες, να πάψουν να υπάρχουν στερεότυπα και να δοθούν σε όλους ίσες ευκαιρίες.

Εφόσον οι γυναίκες είναι περίπου το 60% του πληθυσμού, τότε γιατί δεν συμμετέχουν εξίσου με τους άντρες στα κέντρα λήψης αποφάσεων;

Η εκμετάλλευση της γυναίκας είναι πλέον ξεπερασμένη και όλοι οφείλουμε να αποδεχτούμε ότι άντρες και γυναίκες είναι ίσοι.

Α! και κάτι τελευταίο. Περιμένουμε περισσότερες γυναίκες να βάλουν υποψηφιότητά στις επόμενες εκλογές.