

Και πάλι απ' την αρχή!

Λούκας Παναγή

Μια φορά κι έναν καιρό
στον πλανήτη Γη
εμφανίστηκε ένας ιός
που οι άνθρωποι τον ονόμασαν 'κορωνοϊό'.

Στην αρχή, όλοι τον αγνόησαν και δεν έδωσαν σημασία.
Μια γρίπη είναι, σκέφτηκαν, και θα περάσει.

Μα κανένας δεν υπολόγισε
πως αυτός ο ιός
στις ζωές μας, έστω και για λίγο,
όλα θα τα αλλάξει.

Οι άνθρωποι, τότε, τρόμαξαν πολύ.
Κλείστηκαν στα σπίτια τους
κι έβγαιναν μόνο όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη.

Τις πρώτες μέρες τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία
για να παίζουν με τους γονείς τους συνεχώς παιχνίδια.
Χόρευαν και γελούσαν βράδυ και πρωί,
έφτιαχναν παζλ και κατασκευές από χαρτί.

Καμιά φορά έκαναν και γυμναστική.
Έπαιζαν με την πλαστελίνη
και παρακολουθούσαν ταινίες,
όλη η οικογένεια μαζί.

Διάβαζαν και τραγουδούσαν,
παραμύθια άκουγαν και χαμογελούσαν.

Μα οι μέρες περνούσαν
και το σπίτι άρχισε να μοιάζει με κλουβί.
Για κάποιους άρχισε να μοιάζει
ακόμα και με φυλακή.

Τα παιδιά τους φίλους τους ήθελαν να δουν ξανά
κι οι γονείς παρακαλούσαν να γίνουν όλα όπως παλιά.

Έτσι, μετά από πολλές μέρες,
ο πρόεδρος βγήκε στην τηλεόραση
κι είπε πως θα βγούμε από την каранτίνα,
όμως να είμαστε προσεκτικοί.

Γάντια και μάσκες να φοράμε
σε κλειστούς χώρους όταν πάμε.

Τα χέρια μας να πλένουμε καλά
για να κρατάμε τα μικρόβια μακριά.

Οι άνθρωποι τότε
απ' τα σπίτια τους βγήκαν ξανά.
Ενωμένοι ήξεραν πως μπορούσαν
να καταφέρουν πολλά.

Μετά από καιρό,
έγιναν όλοι μια τεράστια αγκαλιά.
Κατάφεραν, επιτέλους, να διώξουν τον κορωνοϊό
μακριά, πολύ μακριά.

Ξεκίνησαν και πάλι απ' την αρχή
να ζούνε, να χαίρονται την κάθε στιγμή.
Και το χαμόγελο στα πρόσωπά τους
δεν άργησε και πάλι να φανεί.